

Vraag het aan Morya



Neem het jezelf niet kwalijk

“Wanneer je in een verstrooidheid leeft naar anderen toe, moet je niet onmiddellijk kwaad worden op jezelf, dat je dit of dat niet kan, dat je met zoveel dingen bezig moet zijn, dat je niet het juiste leven hebt, dit is niet goed.

Neem het jezelf niet kwalijk dat er een aantal dingen gebeuren die je nog niet aankan.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 3: ‘Goedheid als uitgangspunt’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 148

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



